

Notiser

RÄTT SKA VARA RÄTT

Prefekten för Filosofiska institutionen i Stockholm fick för en tid sedan ta del av följande meddelande:

Hej, skriver till dig för att på något sätt nå en kanal till dem som håller på med Friedrich Nietzsche. Har under en längre tid retat mig på att de flesta uttalar Nietzsche som om det stavades med ”ch”, dvs. som ett främre tj-ljud – t.ex. som ”tjej” i stället för ”sch” som i t.ex. ”dusch”. Det borde inte vara främmande för oss att uttala ett ”sch” korrekt, vårt språk som har mycket tyskt språkligt påbrå. Dessutom har vi ju många ord som har detta ljud. Lyssnar ofta på radioprogrammet Filosofiska rummet och kända filosofer uttalar ofta namnet fel. Inför öppnandet av Munchutställningen på Thielska galleriet där ju även Nietzsche är ett tema uttalade t.f. intendenten namnet med tj-ljud ett flertal gånger i TV. Han är ju ingen expert så han borde inte lastas egentligen men jag skrev ändå till museet och bad dem påtala detta för honom. Men nu vädjar jag till Dig att göra en insats på era kurser och kanske i någon aktuell publikation. Jag tycker verkligen att Nietzsche förtjänar ett bättre öde än att ideligen uttalas felaktigt. De flesta reagerar ju själva på hur ens namn uttalas!

Med vänliga hälsningar, Lillo Sjöberg, Stockholm.

NYA BÖCKER

Mats Furberg, professor emeritus i Göteborg, har utgivit en självbiografisk bok med titeln *Jesu barnbarn. En väg till filosofin*, Thales 2013.

Fredrika Spindler har skrivit *Deleuze, tänkande och blivande*, Glänta Produktion 2013.

Immanuel Kants bok *Himlens allmänna naturhistoria och teori* har utgivits i svensk översättning på Gidlunds förlag.

Jan Sjunnesson har redigerat boken *Kommunitarism: En antologi om individualism och gemenskap i moral, politik och filosofi*. Vulkan.se, Stockholm 2013.

Peter Ryman har publicerat sin doktorsavhandling i praktisk filosofi,

On Free Will as Categorical and Conditional Freedom, Uppsala universitet 2012.

Lundafilosoferna Johannes Persson och Nils-Eric Sahlin har utgivit en tjock bok med titeln *Vetenskapsteori för sanningssökare*, Fri tanke 2013.

Att drottning Kristina ägnade en stor del av sitt liv åt alkemi är kanske inte allmänt bekant. Det är ämnet för Susanna Åkermans bok *Fenixelden. Drottning Kristina som alkemist*, Gidlunds förlag 2013.

Förlaget Anomali ger ut ”samtida filosofisk litteratur av icke-akademisk karaktär”, nu senast Johan Argus, *Filosofins födelse: En kritik av det textuella förnuftet* (2012) och Gunnar Odhner, *Ingenting är fördolt* (2012).

Förlaget Fri tanke har utgivit Eskil Franck, *Giv mig, min son, ditt hjärta* (2013).

Fri tanke har även utgivit Michail Gorbatsjovs mycket intressanta självbiografi *Som jag minns det*, 2013. Bland annat skildras hans försök att, med inspiration från den sene Lenins tänkande och mot nomenklaturans intressen, demokratisera Sovjetunionen.

KATEGORISKA IMPERATIVET SOM ÄNDAMÅL

Det *kategoriska imperativets* två första formuleringar är de följande: (1) Handla endast efter den maxim genom vilken du tillika kan vilja att den blir en allmän lag. (2) Handla aldrig så att du behandlar mänskligheten i din egen eller någon annan person enbart som medel, utan alltid tillika som ett ändamål. Dessa två formuleringar leder till en paradox om en agent A utför en handling som berör personen P för att uppfylla (1). P blir då ett medel för A eftersom dennes ändamål inte är P utan (1). Således leder (1) till att (2) inte kan uppfyllas.

Gustav Alexandrie

Medarbetare i detta nummer av *Filosofisk tidskrift*: Lars Bergström är professor emeritus i praktisk filosofi, Stina Bäckström har doktorerat i filosofi vid universitetet i Chicago och är för närvarande post doc forskare i filosofi vid Åbo Akademi, Karl Ekendahl är doktorand i praktisk filosofi i Uppsala, Lars-Göran Johansson är professor i teoretisk filosofi i Uppsala, Patrik Ribe är gymnsielärare i filosofi i Uppsala, Hans Ruin är professor i filosofi vid Södertörns högskola, och Richard Swinburne är professor emeritus i filosofi i Oxford.