

Detta nummer av *Filosofisk tidskrift* ägnas helt åt Kants filosofi. Immanuel Kant dog den 12 februari 1804. I samband med 200-årsdagen efter hans död uppmärksammades hans filosofi på ett flertal sätt världen runt. Ett särskilt omfattande program ordnades vid Uppsala universitet med stöd av Riksbankens jubileumsfond på själva 200-årsdagen. Tre utländska Kantforskare, Otfried Höffe från Tübingen Universitet i Tyskland, Camilla Serck-Hansen från Oslo universitet samt John Michael Krois från Humboldt-Universität zur Berlin, vid tillfället gästforskare vid SCASSS i Uppsala, höll i nämnd ordning var sin föreläsning. Föreläsningarna, som hölls på engelska, återges nu i svensk översättning.

Programmet i Uppsala omfattade också en paneldiskussion "Kant i vår tid" under ordförandeskap av Sverker Gustavsson och med inledningar av Lena Halldenius, Markku Leppäkoski, Sven-Eric Liedman, Hans Ruin och Stig Strömholm. Inledningsanförandena återges i bearbetat skick i början av detta nummer (med undantag för Hans Ruins anförande som förkommit).

Dagen innan programmet i Uppsala höll Otfried Höffe en annan föreläsning med titeln "Peace in Kant's Theory of Justice" på ABF-huset i Stockholm på gemensam inbjudan av Goethe-Institutet och Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet. Även denna föreläsning återges här i svensk översättning.

Andra inslag i programmet i Uppsala var en utställning på Carolina med äldre Kantutgåvor, brev till och från Kant m.m. samt de nya svenska översättningarna av Kants verk. Överbibliotekarie Ulf Göranson invigde utställningen, och undertecknad berättade om Thales utgivning av Kant på svenska. En av initiativtagarna till Uppsalaprogrammet var landshövdingen och Kantkännaren Anders Björck, som inledde programmet med ett välkomsttal.

Det kan nämnas att dagen därpå hölls i Stockholms universitets Aula Magna öppna föreläsningar om Kants filosofi av Dick Haglund, Rebecka Lettevall, Marcel Quarfood och Sven Olov Wallenstein. Även detta arran-

4 *Dag Prawitz*

gemang stöddes av Riksbankens Jubileumsfond. Fonden avslutade på detta sätt ett treårigt projekt ”Kants filosofi på svenska”, som letts av mig och som framförallt gett stöd till Markku Leppäkoskis fackgranskning av Thales översättningar till svenska av Kants tre kritiska verk, *Kritik av det rena förnuftet*, *Kritik av det praktiska förnuftet* och *Kritik av omdömeskraften*, samt av Kants skrift *Prolegomena* och av en bok om Kant och hans filosofi med titeln *Immanuel Kant* av Otfried Höffe. Markku Leppäkoski svarade också för genomförandet av programmen i Stockholm och Uppsala.

Jag vill till sist tacka Riksbankens jubileumsfond för att den även stött utgivningen av detta särskilda Kantnummer av *Filosofisk tidskrift*.