

## Notiser

I svensk översättning föreligger nu (i en volym) två mycket sena arbeten av den framstående amerikanske filosofen John Rawls, *Folkens rätt & Åter till idén om offentligt förnuft*, Daidalos 2001. Det engelska originalet utkom 1999. Översättare är Annika Persson.

Ett nytt djärvt grepp inom vetenskapsteorin togs för några år sedan av Aftonbladets krönikör Åsa Moberg. Hon framförde följande resonemang: "Vad är sanning? Vad är fakta? Det enda man vet är att åtskilligt av gårdagens vetenskap framstår som vidskepelse i dag. Så varför skulle inte dagens vidskepelse kunna vara morgondagens vetenskap?" (AB 10/10-99) Ja, och på samma sätt som gårdagens barn är dagens vuxna kunde man väl då också tänka sig att dagens vuxna är morgondagens barn. Det låter kanske konstigt, men vem vet?

På filosofienheten vid KTH har Martin Peterson producerat en licentiatavhandling med titeln *Transformative Decision Rules and Axiomatic Arguments for the Principle of Maximizing Expected Utility*, Stockholm 2001.

På senare tid har flera framstående filosofer dött – som exempelvis W.V. Quine, Elizabeth Anscombe, Robert Nozick, David Lewis, Richard Hare och Hans-Georg Gadamer. Och det värsta är att tendensen väl lär hålla i sig.

Medarbetare i detta nummer av *Filosofisk tidskrift*: Lars Bergström är professor emeritus i praktisk filosofi i Stockholm, Per Bauhn är docent i praktisk filosofi i Lund, Jens Johansson är doktorand i praktisk filosofi i Stockholm och Niklas Juth är doktorand i praktisk filosofi i Göteborg.